

DE WAGENINGEN HERAUT



Onderdeel van The Jester

QUARANTAINENIEUWS VOOR WAGENINGEN

30 JUNI 2020 — No. 3

Het zijn 15 lange weken van corona quarantaine geweest en eindelijk kunnen we weer van onze vrijheid genieten. De terrassen worden overspoeld, scholen zijn weer begonnen en we kunnen uitkijken naar de zomervakantie. Maar het is ook een tijd om erbij stil te staan dat niet iedereen in onze wereld dezelfde vrijheden geniet.

Wagening's Zwanenmeer

Jesse Opdam

De natuur verging het goed de afgelopen maanden, vooral vanwege minder verkeer en rustigere steden. Rijkswaterstaat waarschuwde eind maart al dat dieren zich veiliger wanen en daardoor vaker wegen oversteken, met mogelijke aanrijdingen tot gevolg. In Wales besloten wilde berggeiten om de nu rustige dorpen eens te bezoeken en zeevogels en vissen zwemmen weer zichtbaar door de schone kanalen van Venetië. Maar sommige dieren missen juist de mensenmassa's, aapjes in Lopburi in Thailand leven normaal gesproken van etensresten en snacks die ze krijgen van toeristen, nu moeten ze zelf op zoek.

Ook dichterbij huis merken we de positieve invloeden op de natuur en dieren. Voor het tweede jaar op rij legde het zwanenkoppel in de Universiteitsvijver acht eieren. Al jaren wordt het nest afgezet met hoge hekken om mensen op minimaal 1.5 meter afstand te houden, het lijkt succesvol. In de binnenstad van Wageningen is dezelfde tactiek toegepast toen een zwanenstel besloot te nesten tussen de glasbak en de parkeermeter, vlak naast het grasveld waar in de zomer dagelijks honderden mensen ijsjes eten. Twee meter hoge hekken met zwart ondoorzichtig zeil werden voorzichtig om het nest heen gezet, één kant werd opengelaten om de zwanen doorgang te verlenen.

Het leek een penibele situatie, zo midden tussen het lawaai en de rommel, maar in het eerste weekend van juni kwamen er zeven prachtige zwanenjongen uit hun ei. Een dag later liepen de ouders vol trots met hun kroost een rondje om het Junushoff. Buiten de veiligheid van het nest moet het vast wennen zijn, maar ook hier is 1.5 meter afstand houden het beste wat iedereen kan blijven doen

12 cijfers over corona in Wageningen, Nederland en de zomervakantie

Clemens Joham

* Op het moment van schrijven (21/06/2020)

Hoeveel patiënten zijn positief getest in Wageningen?*	Hoeveel Wageningers zijn boven de 70 en dus in de risicogroep?	Hoeveel % van de vakken in periode 6 kon doorgaan?	Hoeveel corona gerelateerde emails hebben studenten ontvangen?*	Bij welke lichaams temperatuur moet je thuisblijven? (°C)	Meest belangrijk, hoeveel afstand moeten we houden? (m)
52	4551	95	22	38	1,5
Hoeveel bevestigde gevallen kent Nederland?*	Hoeveel Nederlanders werken in de vitale sectoren?	Welk deel van de mensen zal niet op vakantie gaan dit jaar?	Hoeveel % van de vakantie gangers zal binnen Nederland blijven?	Hoeveel landen kunnen we bezoeken zonder restricties? (& de Antillen!)*	Hoeveel strand heeft de Nederlandse kust voor vakanties? (km)
48.999	3.100.000	1/2	42	19	451

Uitgesproken tijdens het protest op 14 juni

Ik ben hier niet om de mensen te overtuigen die racisme al erkennen; dat het een complexe realiteit is dat we alleen maar kunnen blijven proberen te begrijpen en effectief te veranderen, maar we nooit volledig zullen bevatten.

Ik sta hier vandaag om uit te reiken naar *de mensen* die nog steeds denken dat leren over racisme niet relevant is betreft Nederland, onze gemeenschappen, ons persoonlijke leven en ons onderwijs. Het is relevant voor iedereen, elke burger, elk kind, elke ouder, elke broer, zus, elke student en personeel. Racisme is altijd relevant. Maar, hier zijn we vandaag, nog steeds op een punt waar we mensen moeten overtuigen om enkel te luisteren, te luisteren, naar de stemmen die je *proberen te vertellen* over de inhumane realiteit van een racisme pandemie.

Ik ben opgegroeid in Nederland in een racistisch onwetende en wit dorp. Er was geen diversiteit en de enige educatie die we hadden op school over racisme was wat theorie passende in maar één paragraaf, *één paragraaf*, op de middelbare school. Dus, als je deze enkele paragraaf begreep, dan begreep je racisme ... toch?

Vanaf kind zijnde werd er door mijn klasgenoten geroepen dat mijn haar eruitzag als een vogelnest, dat mijn huidskleur gelukkig niet te donker was, dat mijn vader van een onbewoond eiland kwam, dat ik een apen rug had omdat mijn lichaamshaar zwart was en niet blond, en halfbloed. Ik ben geseksualiseerd door oudere mannen sinds ik veertien ben, omdat ik een exotisch wezen was die ze niet gewend waren om te zien. Een dermatoloog verbrande mijn huid, omdat ze niet wist hoe ze met mijn huid moest omgaan. Wanneer ik met mijn moeder mee naar haar kapper ging, kwamen alle medewerkers naar me toe om mijn haar aan te raken, alsof ik een dier was wachtende om geaaid te worden. Dit zijn maar een paar voorbeelden zo uit mijn hoofd.

Destijds dacht ik dat dit gewoon pesten of oncomfortabel was, maar mijn simpele begrip van racisme, *van die ene paragraaf op de middelbare school* in de meest overduidelijke vorm zijnde; 'iemand discrimineren op basis van hun huidskleur, nationaliteit of etniciteit', maakte het me onmogelijk om dit gedrag te identificeren als racistisch en deel uitmakende van een systeem dat ook racistisch is.

Mijn reis om mezelf fatsoenlijk te onderwijzen over racisme begon een maand geleden. Ik schaamde me zo over het feit dat ik de privilege heb om te leven in racistische onwetendheid en niet drastisch erdoor getroffen te worden. Dat ik gewoon mijn leven

kon leven zonder op de hoogte te zijn van de rol die ik speel in een racistisch systeem en niet deel uit te maken van de groep die er het meest onder de consequenties lijdt. Ik heb geleerd dat het niet uit maakt wat je wilt bereiken in je leven, racisme speelt een rol. Het vormt zich overal.

Je bent een feminist en wilt dat vrouwen gelijk betaald krijgen en die extra steun ontvangen zodat ook zij de top kunnen bereiken? Maar hoe zit het met die vrouwen aan de bodem van de sociale order, gekleurde vrouwen, zwarte transvrouwen, gehandicapte vrouwen, getroffen door ons racistische systeem wie zoveel meer benadeeld zijn en niet eens de kans hebben om een fatsoenlijke baan te krijgen?

Je bent een klimaatactivist en je wilt de wereld redden? Wie denk je dat het hardste getroffen wordt door klimaatverandering?

Je wilt dat mensen stoppen met het eten van dierlijke producten en biologisch gaan eten? Besef je wat een bevoorrecht ding dat is om te eisen van de wereld? Aangezien er heel veel mensen zijn die eten wat ze *kunnen* eten om de omstandigheden te overleven waar ze in zitten?

Ik heb geleerd dat als je wilt leren over wat dan ook je niet de sociale impact factor kan verwaarlozen. Dit betekent leren over racisme en dat betekent leren over imperialisme, kolonialisme, de geschiedenis van wat onze voormalige leiders andere landen aangedaan hebben, wat ze van hen gestolen hebben, hoe ze hun beschadigd hebben. Je moet kapitalisme begrijpen en dat het alleen werkt onder ongelijkheid. *En dit* is maar de top van de ijsberg.

Dit zijn een aantal dingen die ik geleerd heb in een paar dagen, maar wat niet basiskennis is, maar wat het wel zou moeten zijn. Echter, zou het niet moeten aankomen op onze eigen wil en vermogen om dit *alles* te leren. Het is te veel om te begrijpen voor één persoon. Dit zou onderdeel moeten zijn van al ons onderwijs en het zou aangepast moeten worden zodat iedereen het kan begrijpen, we onze taken beter kunnen uitvoeren en een realistischer wereldbeeld hebben.

Racisme komt niet alleen voor in de meest overduidelijke vormen en in Nederland hebben we een houding dat we weten waar we over praten, dat racisme hier geen probleem is en dat we er niet in onderwezen hoeven te worden.

Racisme is altijd relevant en we staan pas aan de beginfase van een lange reis. We kunnen niet terug gaan naar onze oude levensstijlen. Effectieve verandering moet opgevolgd worden in al onze dagelijkse levens en verantwoordelijkheden.

Bedankt.

Geweldig, we hebben bijna zomervakantie! Dat is de tijd van het jaar om de bergen te bezoeken, te genieten van de zon, traditioneel eten, zwemmen in de zee, een mooi boek te lezen, op avontuur te gaan en nog meer van de zon te genieten. Maar wacht... wat als je vastzit in Wageningen?

Door Covid-19 is het ineens heel moeilijk om je verre familie te bezoeken of om vakantieplannen te maken. Voor mij persoonlijk heeft het besef dat ik niet naar het buitenland kan gaan mij behoorlijk geraakt. Als ik aan vakantie denk, denk ik aan het beleven van iets nieuws. Nieuwe landen waar ik nog nooit eerder ben geweest, nieuwe plaatsen, nieuwe soorten natuur of nieuw voedsel. Het gaat om het verbreden van je horizon, letterlijk! En hoe kun je dat doen als je vastzit in dezelfde oude stad Wageningen?

Ja, dat waren mijn (stomme) vooroordelen voordat Covid-19 gebeurde. Omdat ik in het weekend niet meer kon werken of sporten, heb ik eindelijk de tijd genomen om de omgeving van Wageningen te ontdekken. En wow, zoveel heb ik nog niet eerder gezien. Nieuwe plaatsen, nieuw eten, nieuwe musea, nieuwe steden, nieuwe natuurgebieden

(alleen geen nieuw land, maar dat is oké). Dus, Wageningen kan je horizon verbreden? En het meest verbazingwekkende hieraan is, dat ik geen CO2 heb hoeven uit te stoten! Ik heb gewoon mijn fiets, wandelschoenen, skeelers of de trein (oké, een beetje CO2...).

Dus, voor wie deze zomer in Wageningen blijft hier een paar tips.

Natuur

1. **Renkums Beekdal** – Tussen Wageningen en Renkum stroomt een riviertje door het bos. Het is een prachtige plek om te wandelen. Voor meer informatie zie www.klompennaden.nl/klompennad/hartensepad.

2. **Ginkelse Heide** – Hoewel de perfecte tijd om de Ginkelse Heide te bezoeken in de herfst is vanwege de paarse bloei, is het er in de zomer nog steeds prachtig om te gaan wandelen of fietsen. Zie www.route.nl/routeplanner voor een kaart van alle fietsroutes door Nederland.

3. **De Grebbeberg** – Wie zegt dat Wageningen geen bergen heeft? Heb een kijkje op de Grebbeberg en je zult verrast zijn!

4. **De Blauwe Kamer** – Voor vogelliefhebbers is dit de perfecte plek. Helaas is het gebied vanwege Covid-19 op dit moment gesloten, maar wellicht dat het binnenkort weer open gaat.

5. **Wolfhezerheide** – Dit heidegebied is voor de meeste mensen in Wageningen iets onbekender, maar naar mijn mening net zo mooi als de Ginkelse Heide. Zie www.klompennaden.nl/klompennad/molenbeeksepad voor een mooie wandeling.

6. **Arboretum de Dreijen** – Hoewel het museum Het Depot helaas nog steeds gesloten is, is hun prachtige tuin weer open. Wellicht een leuke afwisseling van arboretum Belmonte.

7. **Mountainbiken in Rhenen** – Ben je op zoek naar avontuur? Je kunt een mountainbike huren in Wageningen en de MTB route in Rhenen uitproberen. Zie www.mtbroutes.nl/utrecht/rhenen.

8. **De Griff** – Dit schattige riviertje midden in 't Binnenveld (gebied tussen Rhenen, Wageningen, Veenendaal & Ede) is per fiets of zelfs per kano te volgen. Je kunt een kano huren bij www.kanoverhuuroost.nl/prijzen.

9. **Sonsbeek** – Net buiten het bereik van deze kaart, maar goed bereikbaar vanuit Wageningen, is park Sonsbeek: een 120 jaar oud stadspark in het noorden van Arnhem. Je kunt hier prachtige wandelingen maken tussen landhuizen, rivieren en zelfs enkele heuvels!

10. **Kwintelooyen** – De hoogste heuvel in de omgeving van Wageningen! De weg naar boven is vrij gemakkelijk (er zijn trappen), maar je kunt door het zand naar beneden rennen (wat absoluut een aanrader is!).



Dus, voor wie deze zomer in Wageningen blijft hier een paar tips.

Natuur

1. **Renkums Beekdal** – Tussen Wageningen en Renkum stroomt een riviertje door het bos. Het is een prachtige plek om te wandelen. Voor meer informatie zie www.klompennaden.nl/klompennad/hartensepad.
2. **Ginkelse Heide** – Hoewel de perfecte tijd om de Ginkelse Heide te bezoeken in de herfst is vanwege de paarse bloei, is het er in de zomer nog steeds prachtig om te gaan wandelen of fietsen. Zie www.route.nl/routeplanner voor een kaart van alle fietsroutes door Nederland.
3. **De Grebbeberg** – Wie zegt dat Wageningen geen bergen heeft? Heb een kijkje op de Grebbeberg en je zult verrast zijn!
4. **De Blauwe Kamer** – Voor vogelliefhebbers is dit de perfecte plek. Helaas is het gebied vanwege Covid-19 op dit moment gesloten, maar wellicht dat het binnenkort weer open gaat.
5. **Wolfhezerheide** – Dit heidegebied is voor de meeste mensen in Wageningen iets onbekender, maar naar mijn mening net zo mooi als de Ginkelse Heide. Zie www.klompennaden.nl/klompennad/molenbeeksepad voor een mooie wandeling.
6. **Arboretum de Dreijen** – Hoewel het museum Het Depot helaas nog steeds gesloten is, is hun prachtige tuin weer open. Wellicht een leuke afwisseling van arboretum Belmonte.
7. **Mountainbiken in Rhenen** – Ben je op zoek naar avontuur? Je kunt een mountainbike huren in Wageningen en de MTB route in Rhenen uitproberen. Zie www.mtbroutes.nl/utrecht/rhenen.
8. **De Griff** – Dit schattige riviertje midden in 't Binnenveld (gebied tussen Rhenen, Wageningen, Veenendaal & Ede) is per fiets of zelfs per kano te volgen. Je kunt een kano huren bij www.kanoverhuuroost.nl/prijzen.
9. **Sonsbeek** – Net buiten het bereik van deze kaart, maar goed bereikbaar vanuit Wageningen, is park Sonsbeek: een 120 jaar oud stadspark in het noorden van Arnhem. Je kunt hier prachtige wandelingen maken tussen landhuizen, rivieren en zelfs enkele heuvels!
10. **Kwintelooyen** – De hoogste heuvel in de omgeving van Wageningen! De weg naar boven is vrij gemakkelijk (er zijn trappen), maar je kunt door het zand naar beneden rennen (wat absoluut een aanrader is!).

Cultuur

11. **Wageningen wijn** – Wist je dat Wageningen een wijngaard heeft? Elke zaterdag en zondag tussen 13.30 en 17.30 uur kun je ze gratis bezoeken. Ook kun je er een picknick voor twee personen bestellen terwijl je een aantal van hun wijnen proeft. Is dat niet romantisch?
12. **Truffelgaard** – Misschien denk je nu wel aan magic truffels. Sorry, in dat geval moet ik je teleurstellen. Tussen Wageningen en Renkum ligt een van de weinige Nederlandse truffelgaarden. Elke maand bieden ze een rondleiding door hun boomgaard aan. Voor meer informatie zie www.truffelgaard.nl.
13. **De Ommuurde Tuin** – In de richting van Renkum ligt een prachtige historische moestuin waar meer dan 400 verschillende eetbare planten groeien. Je kunt hier je boodschappen doen of in hun theetuin gaan zitten en genieten van hun heerlijke zelfgemaakte taarten en sappen.
14. **Kröller-Müller museum** – Midden in het natuurpark 'de hoge Veluwe' is een museum voor hedendaagse kunst gevestigd. Het bevat o.a. schilderijen van Van Gogh, Claude Monet, Georges Seurat en Piet Mondriaan. Zeker een bezoek waard als je een kunstliefhebber bent.

Gin-Tonic

Eric Van Bruggen

Een gin-tonic moet wel de perfecte cocktail zijn voor deze corona zomer.

Allereerst is een ginto verschrikkelijk makkelijk om te maken, het bestaat uit simpele ingrediënten en is supergezond. Supergezond? Jazeker, de tonic in de gin-tonic bevat kinine, de go-to malaria kuur voordat hydroxychloroquine de hype werd. Dezelfde hydroxychloroquine waarvan Trump claimt dat het corona kan genezen.

Kinine schijnt vergelijkbare eigenschappen te bezitten als hydroxychloroquine, en is praktisch het beste alternatief. Alhoewel recente studies aantonen dat hydroxychloroquine in feite de gezondheid van coronapatiënten niet ten goede komt, zegt Trump dat hij het medicijn nog steeds dagelijks inneemt, en Trump leeft nog altijd. Hoe dan ook, kinine is aantoonbaar enigszins effectief tegen malaria en afhankelijk van

waar je naartoe gaat deze zomer, kan dat ook handig zijn. Helaas, de dosis kinine in tonic is vrij laag, dus wees niet zuinig en trakteer jezelf op ruime hoeveelheden gin-tonic deze zomer.

De sleutel tot een goede gin-tonic is uiteindelijk in de verhoudingen. Ikzelf raad aan in ieder geval 2 tot 3 keer meer tonic dan gin te gebruiken. Onthoud: hoe meer kinine hoe beter. Als garnering kun je een limoenschijfje gebruiken.

Recept:

1 deel gin
3 delen tonic
Limoenschijfje

Meng de ingrediënten en doe een schijfje limoen op de rand van je glas.

Genieten maar van een gezonde zomer!

Geniet van een gezonde zomer!

Puzzel

Rosanne Onstenk



1. Gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe
2. Camping in Wageningen Hoog
3. Kunstmuseum op de Hoge Veluwe
4. Grootste stad van Gelderland (oppervlakte)
5. Veerpont bestemming vanaf de Blauwe Kamer
6. Botanische tuin op de Wageningse Berg
7. Rivier langs Wageningen
8. Provincie waarin de Grebbeberg gelegen ligt

In solidariteit met de Black Lives Matter-beweging en de slachtoffers van racisme

Stichting RUW staat samen met de slachtoffers van racisme hier in Wageningen en over de hele wereld. De wereldwijde protesten als reactie op de verschrikkelijke moord op George Floyd in de Verenigde Staten hebben dialoog en actie bevorderd tegen de cultuur van blanke overheersing die wereldwijd ingebed is in juridische en sociaal-economische systemen, en de vooroordelen die we in onszelf hebben. We moeten het hoofd bieden aan structureel en geïnstitutionaliseerd racisme als individuen, als leden van de gemeenschap van Wageningen, van de Wageningen Universiteit en van de bredere wereldgemeenschap. Stichting RUW zet zich actief in voor antiracisme en zal bijdragen aan het bevorderen van luisteren, leren, dialoog en actie. Als u wilt schrijven over uw ervaringen in Wageningen of een antiracistisch initiatief wilt promoten, laat het ons dan weten en wij helpen u graag bij het produceren van media. We hebben apparatuur beschikbaar voor het produceren van podcasts en video's.

We staan volledig achter de petitie op change.org die WUR vraagt om op te treden tegen racisme, ongelijkheid en vreemdelingenhaat op de universiteit. We nodigen u uit om dit ook te doen. Hier is een korte lijst van boeken en andere media die zich richten op racisme in Nederland en de EU om jezelf te blijven voorlichten over racisme:

Why I'm no longer talking to white people about race by Reni Eddo-Lodge

2Doc Wit is ook een kleur (Documentary by Sunny Bergman)

Afropean: Notes from Black Europe by Johny Pitts

Hallo witte mensen by Anousha Nzume

Deze editie is mogelijk gemaakt door Stichting RUW
ruwfoundation.nl
email: ruw@wur.nl

